



Werkgroep Meditatieve Wandelingen N.O.Twente

Persbericht

Meditatief wandelen vanuit de RK-Kerk H. Plechelmus in de Lutte Thema 'Ontluikend wonder'



Op zaterdagmorgen 4 maart 2023 wordt er weer meditatief gewandeld vanuit de prachtige RK-kerk H. Plechelmus gelegen in het centrum van De Lutte.

Na de auto of fiets te hebben gestald op het parkeerterrein voor de kerk wordt u tussen 09.15 en 09.30 uur welkom geheten in de H. Plechelmuskerk in De Lutte voor een frisse (lente) ochtendwandeling.

Na een kort meditatief moment in deze mooie 'waterstaatskerk' wandelen we plm. 11 á 12 km door het mooie buitengebied van de Lutte.

Onderweg ontstaat er spontaan ruimte voor onderlinge gesprekken, afgewisseld met stilte-momenten en spirituele gedichten. Meestal zijn we tussen 12.00 – 13.00 uur weer terug bij de kerk. Halverwege pauzeren we op een mooie locatie voor koffie/thee met iets lekkers. Deelname gratis – Na afloop wordt 'n vrije gift gevraagd ter bestrijding van de onkosten.

**De werkgroep wil dit initiatief graag over heel Twente verspreiden.
Iedereen is van harte welkom, ook wanneer u niet kerkelijk bent.**

Opgave svp. per mail bij Marjan van Galen: vangalenmarjan@gmail.com

Bij opgave per mail svp. ook even uw woonplaats vermelden.



*Onze (verkorte) zomeravondwandeling staat gepland op wo. 5 juli 2023 vanuit
Het Klooster in Nrd-Deurningen*